

Familjevårdens centralorganisation Nr 1 2011 Årgång 28

aktuelltmagazin

för familjehem

Redigerad

Tema: Familjehemmen,
barnen och politiken

Nr 1 -11/Årgång 28

aktuelltmagazin

utges av

FaCO

Familjevårdens

Centralorganisation,
är en ideell organisation som
vänder sig till alla som arbetar
med barn, ungdomar och vuxna
vilka omfattas av insatser från
socialtjänsten.

Kansli

FaCO

c/o Barbro Bengtsson

Flygfältsvägen 19 C

691 37 Karlskoga

Tel: 0586-556 13

Pg 98 58 18-4

Medlemskap i FaCO 425:-

Medlemstelefon: 070 -473 54 75

E-post: mejla@faco.nu

Hemsida: www.faco.nu

Layout och produktion

Annika Nygren

aktuelltmagazin@faco.nu

Prenumerationer

400:-

Ewa Weibull

medlemochprenumeration@faco.nu

Annonser

Annika Nygren

aktuelltmagazin@faco.nu

Annonsspriser

Helsida 3.500:-

Halvsida 1.800:-

Kvartssida 1.000:-

Åttondelssida 600:-

För införande även på hemsidan se
www.faco.nu

Foton

Alla bilder som används i tidningen
är illustrationer. Personerna på bilder-
na har ingen anknytning till artiklarna
om det inte särskilt anges.

NÄSTA UTGIVNING

Nummer 2 2011 utkommer i
maj

Ansvarig utgivare: Siv Tykossou
ISBN 28 287

INSIDAN

Jag har lång erfarenhet och mycket kunskap av familjehemsvård men jag har nog också begått alla fel man kan göra. Numera pratar man om behandlingsmetoder. När jag började behövde man bara sunt förnuft och förmåga att kunna ge kärlek. Jag anser att jag har haft både och. Tyvärr räckte det inte alltid.

Flera av mina placerade barn hade diagnoser innan de var uppfunna. Så mitt sunda förnuft sa mig att jag skulle försöka uppfostra bort autismen, med en stor portion kärlek förstås, men ändå en hopplös målsättning. Barnen hade ofta en traumatisk barndom och/eller var svagbegåvade och då behövdes det tålamod i min strävan att förvandla mina ungar till normala, välartade barn. Det ansåg jag mig också ha på min meritlista.

Tyvärr fungerade inte min 101-pedagogik, tron på att efter 100 gånger så kan budskapet gå in 101:a gången. Efter flera hundra gångers försök att få barnet till de mest enkla saker, som bordskick och hygien, var både mitt sunda förnuft och tålamod slut. Jag började tvivla på mig själv, kände mig värdelös och uppgiven.

Jag har också tagit emot ungdomar med drogmissbruk och kriminalitet utan att förstå drogens och spänningens enorma dragningskraft. Jag trodde att jag skulle kunna bry mig om dessa ungdomar så mycket så de slutade med sitt destruktiva beteende för min skull och för att få vara en del av vår familj. Jag kände mig sårad då de flyttade, bortvald och obetydelsefull.

Anorexian kom inte i dagen förrän i slutet av 80-talet. Då hade jag låtit mitt matvägrade fosterbarn, springa miltals varje dag. Mitt sunda förnuft sa mig att hon måste äta, så det hände att jag tvingade henne att äta något innan hon fick löpträna eller gå i säng. Hon fick själv välja vad och oftast blev det bara en frukt. En hel skola blev upprörd över mitt handlande. Hur kunde jag tvinga henne att äta frukt? Jag kände mig påhoppad och dömd på förhand men ändå osäker på om jag gjorde rätt.

Jag har gjort mitt allra bästa men tänk så mycket gnat och tjat, malande och bönanande vi skulle ha sluppit om vi bara haft kunskaperna innan placeringen. Om vi hade fått gå på utbildningar och fått handledning. Då hade mitt tålamod och sunda förnuft räckt så mycket längre och hela familjen hade mått bättre.

Annelie Hed

Innehåll

| | |
|---|----|
| Insidan | 2 |
| Notiser och boktips | 3 |
| FaCO svarar | 4 |
| Inbjudan till föreläsning | 4 |
| Samverkan stöder utsatta barn | 5 |
| Tema: Familjehemmen, barnen och politiken | 6 |
| Avslut med barnperspektiv | 16 |
| Skolan och fosterbarnen | 17 |
| Hopp! Om läkande berättande | 20 |
| Riksläger 2011 | 22 |

FaCO´s handbok

Har du vår handbok? Den är nu delvis reviderad och uppdaterad. Handboken uppdateras löpande med intressant information som är bra att veta som familjehem. I fortsättningen kommer det att finnas tydlig information om vilka sidor som är uppdaterade. Saknar du någon information i handboken? Mejla gärna förslag till oss på mejla@faco.nu.

Aktuellt Magazin 2011

I år publicerar vi fyra nummer stället för som tidigare fem. Det har ibland känts svårt att fylla alla nummer med intressant material inom utsatt tid.

Arbetet med tidningen utförs ideellt, alla som jobbar med tidningen är familjehem och tiden

är dyrbar! Vi väljer därför att koncentrera oss på färre nummer, med samma ambition att tillhandahålla aktuell information om nya lagförslag, forskningsrön m.m. samt intressant läsning från det verkliga livet.

Vi vill därmed passa på att önska alla läsare en God Fortsättning på det nya året!

FaCO´s styrelse

Tryckmiss AM5, 2010

I "Alternativ syn på ADHD & autism" har sista stycket ramlat bort: En bra bok som beskriver "hjärngympa"-övningar som hjälper barn med autism, ADHD och diverse inlärningsproblem är "Rör dig fri" av Birgitta Birath som är lärare.

För mer information mejla till birgitta.birath@swipnet.se

Boktips

De bortglömda barnen



Kathy Harrison
2004, Forum eller MånpoCKET

Kathy Harrison är mor till sex barn, tre egna söner och tre adopterade döttrar. Sedan 1980-talet har hon och maken Bruce tagit emot över hundra fosterbarn i sitt hem i Massachusetts där deras arbete uppmärksammats med flera utmärkelser.

Kathy arbetade inom ett stödprogram för barn i riskzonen när hon träffade Angie, en 4-årig flicka med tragisk bakgrund. När de öppnade sitt hem för Angie började ett liv som fosterföräldrar. Många barn har passerat genom deras hem, en del har stannat några dagar och andra flera år. Alla har kommit med tungt bagage – misshandlade, sexuellt utnyttjade eller lämnade åt sitt öde av föräldrar som inte förmått ta hand om dem. Alla har de haft små och stora behov: ett varmt bad, rena lakan, kärlek utan gräns och förpliktelser.

Kathy berättar om sina erfarenheter, om det dagliga, ofta kaotiska, livet i familjen och om några av de barn som tillbringat längst tid hos henne. Rakt och enkelt skildrat, med värme och engagemang som förmedlar oövervinnlig hoppfullhet – det här är en berättelse som både gläder och upprör. Man får sannerligen perspektiv på sin egen tillvaro – läs boken!

Samverkan stöder utsatta barn

Det behövs mer och bättre samverkan på alla nivåer för att förbättra samhällets stöd till barn. Skolan behöver ökade kunskaper om framgångsrika arbetssätt när barn behöver extra stöd. Det visar utredningen om skolans arbete med utsatta barn, vars huvudmål SKL ställer sig bakom.

– Stödet till utsatta barn ska inte falla på dålig samordning mellan myndigheter. Det är angeläget att detta snarast förbättras. För att kommuner och landsting lättare ska kunna ta ett gemensamt ansvar för utsatta barn krävs även bättre samverkan inom regeringskansliet och dess myndigheter, säger **Per-Arne Andersson**, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Landsting.

Idag ligger uppdrag som syftar till att stötta arbetet på flera myndigheter som Skolverket, Socialstyrelsen och Skolinspektionen. De är inte alltid optimalt samordnade. När det gäller att stimulera samverkan på central kommunal nivå anser SKL det viktigt att även landstingen involveras då de har ett unikt uppdrag gällande barnpsykiatri. – Idag är samverkan mellan skola och primärvård och skola och barn- och ungdomspsykiatri ofta oklar, säger Per-Arne Andersson

Utredningen lyfter behovet av kunskapsstöd till skolan från nationell nivå. Erfarenheter från Helsingborg visar på mycket goda re-



Foto: SKL

sultat för familjehemsplacerade barns skolgång om barnen får ett kunskapsbaserat adekvat stöd. SKL driver ”Modellområdesprojektet” som syftar till att i 14 områden i landet ta fram modeller för att samordna insatser för barns psykiska hälsa. Förskola och skola är viktiga aktörer då det främst är de verksamheterna som träffar barnen så gott som dagligen och har goda förutsättningar för att tidigt upptäcka och ge stöd till de barn som behöver det. Läs mer på http://www.skl.se/web/Samverkan_stoder_utsatta_barn.aspx

Dagen är räddad!

Jag och lillen var just på väg att åka till dagis, då en grävskopa kommer och parkerar utanför vårt staket. Lillen som är otroligt fascinerad av grävskopor, skriker av förtjusning. Efter en stund så skulle grävskopans ha rast så då stod den stilla. Lillen stod troget vid staketet och väntade att rasten skulle ta slut. Å då helt plötsligt så börjar den arbeta igen! Jag ringer till dagis och säger att lillen är hemma i dag och tittar på grävskopans.

Lyckligt barn



En kram gör skillnaden

Jaha så blev det ett nytt år. Man blir ett år äldre och definitivt ett år klokare, på både gott och ont. Vad tar jag då med mig in i år 2011? Ja man får inget serverat. Behöver man hjälp får man skrika sig blå för att få det. Behöver man lite förståelse får man stånga sig blodig för att nå fram.

Men behöver man en kram, behöver man ofta bara vända sig om så står en liten där och längtar efter att få krypa upp i knä. Därför fortsätter jag att skrika och stånga mig blodig...

Nästa nummer av

aktuelltmagazin

Vårdnadsöverflyttning

Att få frågan om att ta över vårdnaden av ett placerat barn väcker många frågor. Klarar vi det på egen hand? Vad tycker barnet? Hur ställer sig föräldrarna till det? Förutom dessa stora frågor är det en del praktiskt att tänka på såsom t.ex. att skriva ett ekonomiskt avtal, föräldrapenningdagar, vårdbidrag och hur löser man umgängesfrågan? Vi hoppas att kunna besvara några av de frågor som man ofta funderar på.

